



NIEUWSBRIEF MEI 2023

Uitzien naar Pinksteren



Met heel veel genoegen kijk ik terug op de Goede Week. Na een mooi begin met de viering van Palmzondag mochten we een ingetogen Goede Vrijdag vieren, gevolgd door een prachtige Paaswake waarin we de hele heilsgeschiedenis mochten horen in een negental schriftlezingen. We zegende het paasvuur, de nieuwe paaskaars en het doopwater, hernieuwden onze doopbeloften en vierden vreugdevol de eucharistie. Aan het einde ontstaken we een kaars die in deze paastijd van kerk tot kerk gaat en waarmee we uitdrukken dat we in de oecumene met elkaar in de verrezen Heer verbonden zijn. Met Pinksteren zal deze kaars dan naar de 'laatste' kerk gebracht worden. Zo is de Pinksterketen rond. Na de paaswake was het een gezellig samenzijn en dronken we een lekker glas 'De Rijckere wijn'. Met heel veel dank kijk ik ook terug op de Goede Week en Pasen. Dank aan allen die zich op allerlei wijzen hebben ingezet om dit alles mogelijk te maken. Mooi om zo te ervaren dat wij samen kerk zijn en dat ik daar ook deel van mag zijn. Eind van deze maand vieren we Pinksteren. Pinksteren is het feest van de H. Geest en het begin van de kerk. We mogen Gods Geest steeds weer opnieuw ontvangen, de Geest die ons aanspoort om vooruit te kijken en niet bij de pakken te gaan neerzitten. We kunnen met Gods Heilige Geest de wereld veranderen. Dus laten we niet wanhopen, niet blijven zitten in doemdenken maar ons inzetten om Gods liefde te verspreiden om ons heen. Die Geest bid ik ons toe!

Wim van den Berg, rector

Dodenherdenking

Op donderdag 4 mei vindt in Middelburg de doden-herdenking plaats. Deze begint om 19.00 uur met een Vessperdienst in de Koorkerk. Aansluitend is de kranslegging op het abdijplein. Onze rector, pastoor Wim

van den Berg, zal namens de Raad van Kerken, een krans leggen. U bent allen van harte welkom.



Diaconie

'Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben' (1 Joh 4,21). Wat dit betekent, heeft de traditie samengevat in de werken van barmhartigheid, die de toetssteen zijn van onze liefde. Deze werken worden doorgaans 'liefdewerken' genoemd, omdat ze ingegeven zijn door de liefde. Het is goed dat wij ze nog eens opnoemen: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en doden begraven. Al deze werken hebben hun uitdrukking gevonden in de caritatieve instellingen van de Kerk, als een antwoord op concrete levenssituaties. De diaconie, het dienstbetoon, is immers naast de verkondiging en de liturgie een wezenlijk kenmerk van ons kerk-zijn.

Deze opdracht kennen we ook binnen onze statie. De komende tijd willen we in onze nieuwsbrieven hier wat meer aandacht aan schenken. Elke twee maanden collecteren we voor een diaconaal doel dat aansluit bij de zeven werken van barmhartigheid. Voor de maanden april en mei is dat de Stichting Exodus (zie ook onder 'Collectes') in het kader van de gevangenen bezoeken. Elke maand willen wij U ook wat achtergrond meegeven voor de verschillende werken van Barmhartigheid.

Nieuwsbrief mei 2023 - vervolg

De gevangenen bezoeken (2)

vervolg.....

Jezus' volgelingen maakten al snel na zijn dood en opstanding kennis met de gevangenis. In de Handelingen van de Apostelen staan meerdere verhalen over leerlingen in de gevangenis. In hoofdstuk 5 staat: 'Ze arresteerden de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis. Maar een engel van de Heer opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: "Jullie moeten weer naar de tempel gaan om aan het volk het nieuwe leven te verkondigen.'" (Hand 5,18-20) In hoofdstuk 12 zit Petrus in de gevangenis, met twee kettingen vastgeketend aan twee bewakers. Midden in de nacht krijgt hij bezoek van een engel, die hem opdraagt op te staan en met hem mee te komen. De deuren gaan open en Petrus loopt naar buiten. In hoofdstuk 16 zitten Paulus en Silas in de gevangenis. Midden in de nacht beginnen ze psalmen te zingen. Dan gaan de deuren open en vallen hun boeien af. Het is altijd een engel die door God wordt gestuurd om de gevangenen te bezoeken en ze te bevrijden. Engelen zijn boden van God. Misschien wil God ons als engel naar een gevangene sturen om zijn ketenen los te maken.



Een gevangene hoeft niet altijd een man of vrouw te zijn die letterlijk in de gevangenis zit. Er zijn ook andere vormen van gevangenschap. Bijvoorbeeld iemand die is opgesloten in de kerker van zijn angst en wacht tot iemand hem komt opzoeken. Hij is geremd en geblokkeerd. Zo trekt hij zich steeds verder terug in de gevangenis van zijn angst en mijdt ieder contact met de buitenwereld. Veel mensen kennen vandaag de dag de gevangenis van de depressie, waaruit ze zich niet kunnen bevrijden. Ze verlangen ernaar dat iemand hen in hun duistere kerker komt opzoeken. Een ander zit in de gevangenis van zijn dwangneuroses en is daardoor als het ware geboeid. Wij zijn niet in staat deze boeien los te maken. Zo iemand niet mijden, maar hem ondanks een misschien opvallende tick of gewoonte aanspreken en serieus nemen, hem niet veroordelen, maar begrip opbrengen voor zijn nood, daaruit zou voor ons het vijfde werk van barmhartigheid kunnen bestaan. Op die manier kunnen wij gevangenen bezoeken. Er is barmhartigheid voor nodig om de moed te vinden de gevangenen in hun angst, eenzaamheid, depressie en dwangneuroses op te zoeken. We mogen erop vertrouwen dat we daar niet alleen de gevangene aantreffen, maar een mens in wie we Jezus Christus zelf ontmoeten.

Provinciale Synode



Op donderdag 25 mei, de donderdag tussen Hemelvaart en Pinksteren, komt de gehele geestelijkheid bijeen voor de jaarlijkse provinciale synode. Als kerk zijn we onderweg en worden we kerkbreed betrokken bij visie en beleidsontwikkeling. Ook op de provinciale synode zal dit ter sprake komen, naast andere agendapunten. Wij vertrouwen op uw gebed voor deze dag – zo vlak voor het feest van Pinksteren mogen wij voor deze vergadering ook hopen op de werking van de heilige Geest.

Bij het overlijden van Huub Oosterhuis



Een parochiaan uit Eindhoven, Jeroen de Wit, schreef bij het overlijden van Huub Oosterhuis een mooi in memoriam en wie hierin geïnteresseerd is, kan het vinden op deze website: www.debezieling.nl Ook Mattijs Ploeger, rector van het seminarie van onze kerk, schreef een goed artikel dat u kunt vinden op de website van de landelijke kerk: www.oudkatholiek.nl

Loggemaakt

Onze bisschop, Bernd Wallet, laat via een brief aan alle gelovigen weten dat de gemeenschap van de Goede Herder (Temse) zich heeft losgemaakt van onze kerk. Dit betekent dat zij zonder de Oud-Katholieke kerk verder gaan en op zoek gaan naar nieuwe wegen. Een precieze reden geven zij niet aan. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de gemeenschap zichzelf als minder Oud-Katholiek ziet dan gedacht. De leden van deze monastieke gemeenschap waren voorheen lid van onze statie. Voor corona vierden zij ook met regelmaat mee met onze vieringen en verzorgen dan ook enkele gezangen. We hebben goede herinneringen aan deze tijd. De bisschop schrijft: "Ik bid God om zegen over de leden van de gemeenschap nu zij nieuwe wegen gaan, en om kracht voor allen bij wie dit bericht als een teleurstelling binnenkomt". Wij sluiten ons bij deze woorden aan.

Collectes

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook onze uitgangscollectes. Hieronder vindt U hierover informatie. In de agenda aan het einde van deze nieuwsbrief kunt u lezen wanneer welke

uitgangscollecte gehouden zal worden. Bij voorbaat dank voor uw gaven!

Stichting Exodus

Stichting Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met zo'n 300 professionals en 1200 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. We bieden onze deelnemers een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. Sinds 1 januari 2022 zijn alle regionale stichtingen en het verenigingsbureau gefuseerd tot één landelijke stichting: Stichting Exodus Nederland. Wij versterken hiermee onze eenheid en ons gezamenlijk handelen. We werken naar dezelfde doelen: perspectief bieden aan onze deelnemers en een veiligere samenleving creëren met onze ketenpartners, lokaal en landelijk. Samen bereik je meer dan alleen. Onze kernwaarden zijn daarbij leidend; perspectief, volhardend, samen, moedig.



Meer informatie vindt u op de website:

www.exodus.nl/

Missie Sint-Paulus

Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland heeft al 50 jaar projecten onder haar hoede waarvoor regelmatig uw steun gevraagd wordt. Het ziekenhuis in Egypte, de modelboerderij in Oeganda, een project in Mozambique waar de kerk kinderen van jonge, in de steek gelaten moeders opvangt waardoor deze moeders de mogelijkheid hebben een opleiding te



volgen en zij een beter bestaan op kunnen bouwen, de opleidingen voor priesters in Congo en op de

Nieuwsbrief mei 2023 - vervolg

Filippijnen. En niet te vergeten het Blijf-van-mijn-lijf huis in Hong Kong. Allemaal voorbeelden waarin we met onze zusterkerken werken aan relaties, aan verbondenheid, aan bemoediging. Van geloofsgemeenschap tot geloofsgemeenschap. We zijn samen kerk, ook ver weg. Precies waar missie en diaconaat ook over gaat! Het Collegiaal Bestuur vraagt vandaag graag uw steun voor het werk van Sint Paulus.

Digitale landelijke nieuwsbrief

De landelijke kerk stuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief rond. Zo kan men op de hoogte blijven van het nieuws vanuit de landelijke kerk. U kunt zich hiervoor aanmelden via:

<https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/>



Om al vast te noteren

Zondag 11 juni: aansluitend aan de viering gemeentevergadering.

Zondag 9 juli: aartsbisschop, Bernd Wallet, gaat voor in de eucharistieviering en zal het H. Vormsel toedienen aan Carolien Florijn.

Zondag 16 juli: uitstapje naar de parochie van de HH. Jacobus en Augustinus in Den Haag waar we o.a. de eucharistie zullen meevieren.

In de nieuwsbrief van komende maand (juni) hierover meer informatie.



Agenda/vieringen

Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St. Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg.

Zondag 14 mei

10:30 uur Zesde zondag van Pasen, eucharistieviering, voorganger rector Wim van den Berg.

1e lezing: Jesaja 41, 17-20; Graduale: psalm 34, 12-23;
2e lezing: 1 Petrus 3, 8-18; Evangelie: Johannes 16, 16-24

- 2^e collecte: Stichting Exodus

Maandag 15 mei

10:30 uur Open Kerk

12:00 uur Middaggebed en Lunch

Zondag 28 mei

10:30 uur Pinksteren – De uitstorting van de heilige Geest, eucharistieviering, voorganger rector Wim van den Berg .

1e lezing: Ezechiël 11, 17-20; Graduale: psalm 104, 25-35; 2e lezing: Handelingen 2, 1-11; Evangelie: Johannes 14, 23-29

- 2^e collecte: Missie Sint-Paulus

Maandag 29 mei

10:30 uur Open Kerk

12:00 uur Middaggebed en Lunch

Contact

Rector Wim van den Berg

tel.: 06 250 168 39

e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl

Secretaris Oud-Katholiek Zeeland

Myriam van der Linden-Bullens

0032468328663

secretaris@zeeland.okkn.nl

Web

<https://zeeland.oudkatholiek.nl>

Nieuwsbrief mei 2023 - vervolg

Facebook

[https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-Zeeland](https://www.facebook.com/Oud-Katholiek-Zeeland)

Vieringen

Elke tweede en vierde zondag van de maand een eucharistieviering en op een vijfde zondag een Dienst van Schrift en Gebed. De vieringen beginnen steeds om 10.30 uur.

Locatie

Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg

Rekeningnummer

NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek
Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen

Veilige Kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

OKKN vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet –

marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62

Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28
89 27 84

- zie verder:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/>