



NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2023

Doe goed!



“Neem je in acht, mijn zoon, bij al wat je doet en gedraag je als een welopgevoed man. Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. Deel je brood met de hongerige en je kleren met de naakte. Besteed al wat je overhebt zonder te aarzelen aan aalmoezen. Prijs onder alle omstandigheden God de Heer en vraag Hem dat je altijd de rechte weg mag bewandelen en dat al wat je onderneemt tot een goed einde geraakt”. Ik las deze bijbeltekst vanochtend (25 oktober) tijdens mijn ochtendgebed. De tekst komt uit het boek Tobit (hoofdstuk 4, 14b-15, a.16.19a). Hier kun je wat mee, dacht ik meteen. Als we allen zo zouden handelen in onze wereld dan zou er geen ruzie, geen oorlog, geen armoede en geen afgunst meer zijn. Dan zou iedereen voldoende hebben en kunnen leven in harmonie met elkaar. Maar hoe anders is de situatie in onze wereld op dit moment. En ik hoef hier niet op te noemen wat allemaal gaande is aan ellende op onze planeet, dichtbij en verderaf. Moeten we dan moedeloos worden en het bijltje erbij neergooien? Uiteraard niet! De tekst uit het boek Tobit spoort ons aan het goede te doen, het goede te blijven doen. Uiteindelijk is het zo dat je niet voor een ander kunt handelen, je kunt alleen maar voor jezelf handelen. Dus een betere wereld begint echt bij jezelf. En zoals de natuur nu haar herfststooi aanneemt en het lijkt dat het leven uit haar terugwijkt, weten we uit ervaring dat het ook weer een keer lente wordt. Mag het zo ook met onze inspanning zijn om de woorden waar te maken die het boek Tobit tot ons spreekt.

Wim van den Berg, rector

Opname in onze kerk

We schreven er vorig keer al over in de nieuwsbrief, maar nu ook met een foto erbij. Jacqueline Almekinders – van Essen is op zondag 24 september als lid opgenomen in onze kerk.



En op zondag 8 oktober mochten we Addy Vader als lid opnemen in onze kerk. Zij is de afgelopen twee jaar met ons verbonden geweest als gastlid.



Aan beiden nogmaals proficiat!

Whatsappgroep gemeenteleden

Er is een whatsappgroep actief voor gemeenteleden (leden en gastleden). Hierop wordt regelmatig nieuws met elkaar gedeeld. Mocht u zich willen aanmelden dan kan dat bij de rector (via zijn whatsapp: 06 250 168 39).

Synode

Op zaterdag 18 november vindt in de Bergkerk in Amersfoort de 97^e zitting van de Synode plaats. Op de agenda staan o.a. belangrijke onderwerpen die de

Nieuwsbrief november 2023 - vervolg

toekomst van onze kerk betreffen. Het Collegiaal Bestuur heeft in de voorbije maanden de nota Visie en Beleid 2023-2033 uitgewerkt waarvoor tijdens twee bijeenkomsten in het voorjaar een groot aantal kerkleden ideeën konden aandragen. Deze nota en het daarvan afgeleide jaarplan 2024 zullen in de synode worden besproken. Een ander belangrijk onderwerp gaat over een toekomstbestendige financiering van de OKKN. David Ross en Myriam van der Linden -Bullens zullen als synodalen onze statie vertegenwoordigen.

Van de bestuurstafel

- Onze rector heeft een cursus gevolgd zodat hij bij rampen in Zeeland psychosociale hulp mag en kan verlenen. Jaarlijks keert deze cursus terug.
- Een ieder die aanwezig wil zijn als gast bij de synode (18 november 2023 in Amersfoort), is daarvoor van harte uitgenodigd. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij één van onze synodalen; David Ross of Myriam van der Linden-Bullens. Opgeven vooraf is wel van belang.

Diaconie

'Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben' (1 Joh 4,21). Wat dit betekent, heeft de traditie samengevat in de werken van barmhartigheid, die de toetssteen zijn van onze liefde. Deze werken worden doorgaans 'liefdewerken' genoemd, omdat ze ingegeven zijn door de liefde. Het is goed dat wij ze nog eens opnoemen: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en doden begraven. Al deze werken hebben hun uitdrukking gevonden in de caritatieve instellingen van de Kerk, als een antwoord op concrete levenssituaties. De diaconie, het dienstbetoon, is immers naast de verkondiging en de liturgie een wezenlijk kenmerk van ons kerk-zijn.

Deze opdracht kennen we ook binnen onze statie. De komende tijd willen we in onze nieuwsbrieven hier wat meer aandacht aan schenken. Elke twee maanden collecteren we voor een diaconaal doel dat aansluit bij de zeven werken van barmhartigheid. Voor de maanden oktober en november is dat de Nationale Vereniging de

Zonnebloem (zie ook onder 'Collectes') in het kader van de zieken bezoeken. Elke maand willen wij U ook wat achtergrond meegeven voor de verschillende werken van Barmhartigheid.

De zieken bezoeken

(vervolg)

Als Jezus de jongeling van Naïn uit de doden opwekt, worden de omstanders vervuld met ontzag en zeggen: *'Een groot profeet is onder ons opgestaan'*, en: *'God heeft naar zijn volk omgezien.'* (Luc 7,16) Als God de mensen bezoekt, dan worden de zieken genezen en de doden weer tot leven gewekt. Omdat God in Jezus de mensen bezoekt, moeten ook wij de zieken bezoeken, en degenen die alleen gelaten zijn verblijden met onze komst. Voor de apostel Jakobus zijn het vooral de wezen en weduwen die wij moeten bezoeken als ze in nood zijn. (Jak 1,27).



Het lijkt erop dat wij door ziekenbezoek gehoor geven aan Jezus' uitnodiging. Maar de vraag is hoe we de zieken bezoeken. Dikwijls is het alleen een lastige plicht. Men wil zijn bezorgdheid en verbondenheid met de patiënt tonen. Maar is het altijd werkelijk een bezoek? Het werkwoord 'bezoeken' komt van 'zoeken'. Ik zoek de ander. Ik wil uitzoeken waar hij staat. Bezoeken

Nieuwsbrief november 2023 - vervolg

betekent dus ten diepste belangstelling voor de ander hebben. Het Latijnse woord (visitare) ligt het accent op het zien: goed kijken, beschouwen, overleggen. Wanneer ik iemand bezoek, kijk ik hem goed aan. Ik bekijk hem niet alleen uiterlijk, maar probeer bij hem naar binnen te kijken, mij in hem te verplaatsen. Ik heb interesse in hem. Ik vraag me af hoe het werkelijk met hem gaat. Veel bezoekers willen helemaal niet zien hoe het werkelijk met de ander gaat. Ze zijn bang om zijn waarheid te zien. Ze gaan niet werkelijk op zoek. Ze denken dat ze alles al weten over de ander. Of ze willen helemaal niet zoveel weten, omdat ze zich niet echt met hem willen inlaten.

Bij zieken gaat het om bezoeken; om een eerlijk zoeken naar iemands waarheid. Ik ben benieuwd wat iemand doet en hoe het werkelijk met hem gaat. Daarvoor is werkelijke interesse nodig. Ik stel me open voor wat hij mij vertelt, ook al is het misschien beangstigend en raakt het soms aan mijn eigen zekerheden. Bij veel ziekenbezoeken krijg je de indruk dat de bezoeker niet werkelijk wil horen hoe het met de patiënt gaat. Vooral als deze ernstig ziek is en in doodsgevaar verkeert, dekt de bezoeker diens opmerkingen over de ernst van de ziekte het liefst meteen toe met allerlei geruststellingen dat hij vast gauw weer beter wordt en weer gezond thuis zal komen. De zieke weet zelf maar al te goed dat dat helemaal niet klopt, maar is vaak ook bang om het zijn naasten moeilijk te maken. Hij wil ze niet belasten met zijn verhalen over zijn ziekte en zijn angst voor de dood.

Collectes

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook onze uitgangscollectes. Hieronder vindt U hierover informatie. In de agenda aan het einde van deze nieuwsbrief kunt u lezen wanneer welke uitgangscollecte gehouden zal worden. Bij voorbaat dank voor uw gaven!

De Zonnebloem

Ten bate van de diaconie gaan wij ons in de maanden oktober en november inzetten voor Nationale Vereniging de Zonnebloem.

Een handicap kan je bewegingsvrijheid beperken. Wanneer je afhankelijker wordt van anderen, wordt je wereld vaak kleiner en voel je je vaker alleen.

De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen met een lichamelijke beperking en vooral voor hen die in een sociaal isolement dreigen te komen. Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te organiseren en begeleiden. Ook werken we aan een betere toegankelijkheid en mobiliteit. Op deze manier verrijken we het leven van heel veel mensen met een lichamelijke beperking.

Ook in de regio Middelburg-Veere is de Zonnebloem actief. Meer hierover kunt u lezen op de website: <https://www.zonnebloem.nl/middelburg-veere/activiteiten>



Ondersteuning Filipijnse priesterstudent

Dit gemeentejaar zullen we de uitgangscollecte ook af en toe bestemmen voor de Filipijnse priesterstudent Christopher Gabo. De parochie Eindhoven doet dit al vele jaren en wij sluiten ons hierbij aan. De studiekosten bedragen per jaar zo'n €1.000,-. Voor veel studenten en hun families is dit niet te bekostigen. Daarom willen wij als statie hier een helpende hand toesteken. Alvast bedankt.

Het Zeemanshuis heeft onze hulp nodig!

Het zeemanshuis in Vlissingen begint weer met haar jaarlijkse actie om zeevarenden in onze havens te ondersteunen tijdens de kerstdagen op zee. We bevelen hun oproep bij u aan!

Wie met de kerst niet bij familie kan zijn heeft het vaak zwaar. Dit geldt zeker voor zeevarenden.

Nieuwsbrief november 2023 - vervolg

In de havens van Vlissingen-Oost willen we jaarlijks deze mensen een hart onder de riem steken door het rondbrengen van kerstpakketten.

De eerste voorbereidingen voor deze jaarlijkse “Kerstpakkettenactie voor zeevarenden” zijn inmiddels in volle gang. Ook dit jaar willen we vanuit ons zeemanshuis met deze actie de zeevarenden een blijk van waardering geven.



De situatie voor zeevarenden is nog steeds niet rooskleurig. Soms mogen of kunnen de zeelieden nog altijd niet van boord tijdens een havenbezoek. Sommige zeevarenden varen al jaren zonder één keer met Kerst

thuis geweest te zijn. Gevoelens van hopeloosheid en eenzaamheid zijn voor hun gewoon, zeker in deze periode van het jaar. “Voor ons is het onvoorstelbaar om met Kerst niet bij onze dierbaren te kunnen zijn. Toch zijn de mensen op de schepen voor ons dagelijks leven enorm belangrijk. Rond 90% van alle goederen komt per schip naar ons toe. Daar staan wij normaal gesproken helemaal niet bij stil! Ons doel is om tot vier weken voor de kerst aan zo’n 1000 zeelieden pakketten uit te delen met allerlei gebruiksartikelen die tijdens de “Kerst op zee” kunnen worden gebruikt, zoals kleding, handigheidjes en wat lekkers. Ook willen we, tegen gereduceerde prijzen, telefoonkaarten aan de zeelieden aanbieden tijdens de kerstdagen.

Om dit te realiseren is uw hulp hard nodig!

Dankzij uw enorme steun was de actie in 2022 een geweldig succes en hebben onze vrijwilligers tijdens de Kerstperiode ongeveer 650 pakketten uitgedeeld aan de bemanningen van de schepen die kort voor- of tijdens de Kerstdagen naar zee vertrokken.

Graag ontvangen wij uw reactie als u ons initiatief wilt ondersteunen.

Dit kan via:

- ons e-mailadres: info@missiontoseafarers.nl
- Op onze website is een speciale knop voor sponsoren/donateurs om ons met <https://www.missiontoseafarers.nl/donate/> (iDEAL) te steunen,
- of u kunt iets overmaken naar IBAN Nummer: NL 09 RABO 0132 0041 86.

Namens alle zeevarenden hartelijk dank!



Nieuwsbrief november 2023 - vervolg

Digitale landelijke nieuwsbrief

De landelijke kerk stuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief rond. Zo kan men op de hoogte blijven van het nieuws vanuit de landelijke kerk. U kunt zich hiervoor aanmelden via:

<https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/>



Time 4 God

Zondag 12 november om 19.30 uur zal een Engelstalige Time4God viering in de Gasthuiskerk (Lange Delft 94, Middelburg) gehouden worden. Voorganger is Rob Lens van Rijn. Iedereen is van harte welkom.

Om de dienst online te kunnen volgen klikt u op de link die u vindt op onze website: <https://time4god.com/>, of ga direct naar het YouTube kanaal van de Gasthuiskerk.



Hi, you found us! We're excited to have you here.

Take a look around our website and find out who we are and what we do.

Agenda/vieringen

Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St. Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg.

Zondag 12 november

10:30 uur Zondag na Pinksteren 27, eucharistieviering, voorganger rector Wim van den Berg.

1^e lezing: Jesaja 48, 17-21; Graduale: psalm 70; 2^e lezing: 1 Tessalonicenzen 4, 1-8; Evangelie: Matteüs 25, 14-34

- 2^e collecte: De Zonnebloem

Maandag 13 november

gedachtenis van de H. Lebuïnus, priester

10:30 uur Open Kerk

12:00 uur Middagebed en Lunch



Zondag 26 november

10:30 uur Laatste zondag na Pinksteren – zondag van de voleinding, eucharistieviering, voorganger rector Wim van den Berg en predicatie door lector Jaap Theunisz.

1e lezing: Daniël 12, 1-3; Graduale: psalm 97; 2e lezing: 1 Thessalonicenzen 5, 1-11; Evangelie: Matteüs 24, 15-35

- 2^e collecte: Missie St. Paulus, Filipijnse student

12:15 uur – 14:00 uur Geloofsgesprek

Maandag 27 november

10:30 uur Open Kerk

12:00 uur Middagebed en Lunch

Nieuwsbrief november 2023 - vervolg

Contact

Rector Wim van den Berg

tel.: 06 250 168 39

e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl

Secretaris Oud-Katholiek Zeeland

Myriam van der Linden-Bullens

0032468328663

secretaris@zeeland.okkn.nl

Web

<https://zeeland.oudkatholiek.nl>

Facebook

<https://www.facebook.com/Oud-Katholiek-Zeeland>

Vieringen

Elke tweede en vierde zondag van de maand een eucharistieviering en op een vijfde zondag een Dienst van Schrift en Gebed. De vieringen beginnen steeds om 10.30 uur.

Locatie

Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg

Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg

Rekeningnummer

NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen

Veilige Kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

OKKN vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet –

marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62

Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84

- zie verder:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/>