



NIEUWSBRIEF DECEMBER 2023 / JANUARI 2024

Verwachting



Deze maand, deze tijd staat in het teken van verwachten. Voor de kleintjes onder ons staat begin december in het teken van Sinterklaas en wat hij aan cadeautjes zal gaan brengen. Voor ons als christenen zijn deze weken voor Kerstmis een periode van verwachten, van wachten op de geboorte van de Verlosser, van God die mens onder de mensen wil worden. Het is een gedenken en tegelijkertijd ook weer werkelijkheid laten worden. God wil steeds weer opnieuw geboren worden in mensen, in deze wereld. De adventsweken willen ons daar bewust van laten worden. Langzaam mogen we toegroeien naar Kerstmis toe. Iedere week een kaarsje meer en bij de vierde kaars is de krans rond en mag het kerstmis worden. Dit jaar is de adventstijd wat korter omdat de vierde adventsweek maar een dag duurt of eigenlijk nog korter. 's Morgens kunnen we al de vierde kaars aansteken en 's avonds vieren we al Kerstavond. Vol verwachting zijn wij ook naar wat het nieuwe jaar gaat brengen. Komt er eindelijk vrede, houden de oorlogen op? Het houdt ons volop bezig. Gebed blijft nodig hierbij. Vol verwachting bent u wellicht ook naar wat hier allemaal in deze dubbele nieuwsbrief geschreven staat. Dus laat ik u niet langer ophouden zodat u de rest ook kunt gaan lezen. Ik wens u allen, mede namens de redactie en het kerkbestuur, een goede verwachtingsvolle advent, alvast een Zalig Kerstfeest en een gezegend en vredevol nieuwjaar. En hopelijk mogen we elkaar ook persoonlijk ontmoeten

bij de vieringen en activiteiten in onze kerk. U bent van harte welkom!

Wim van den Berg, rector

Restauratie

De steigers zijn weer weg in en bij de kerk. In de afgelopen drie maanden is hard gewerkt aan het onderhoud van ons kerkgebouw. Er is vooral heel veel schilderwerk verricht. Op deze wijze zorgen we ervoor dat het kerkgebouw in goede staat blijft.

Geschonken

De afgelopen tijd mochten we twee bijzondere giften ontvangen. Namelijk iemand heeft de rekening betaald van het reinigen van de gordijnen in de kerk (en dat koste nogal wat per meter!). En een aantal mensen hebben een nieuw koffiezetapparaat geschonken zodat we op een gemakkelijkere manier koffie kunnen zetten voor veel mensen. Heel veel dank aan hen voor deze giften.

'Om recht voor God te staan'

In onze liturgie gaan we regelmatig staan of beter gezegd: we gaan af en toe zitten. Nu heeft de liturgiecommissie besloten om ook tijdens het 'Alleluja' voorafgaand aan het evangelie, al te gaan staan. Over het waarom van staan en zitten gaat onderstaand artikel. Geschreven door Jeroen de Wit, liturgist en cantor in Eindhoven (met enige aanpassingen vanwege de eigen situatie door de redactie).

Gebedshoudingen

De eeuwen door hebben gelovigen zich in allerlei lichaamshoudingen tot God gericht. Het sluiten van de ogen en het vouwen van de handen zijn misschien wel het meest bekend. De wereldgodsdiensten hebben ieder hun eigen rituelen. Hindoes en boeddhisten bidden meestal in de zg. lotushouding, wat wij wel de kleermakerszit noemen. Het reguleren van de adem is daarbij van groot belang. Moslims kennen een

uitgebreid ritueel van knielen, vooroverbuigen en staan, dat steeds wordt herhaald als een uiting van overgave. Joden doen hun gebeden staande en schommelen met hun hele lichaam heen en weer om genade af te smeken. In de christelijke kerken van het oosten staan doorgaans geen banken of stoelen. Gelovigen staan daar langdurig in de vieringen en lijken daarop getraind te zijn. De verschillende houdingen van de christenen in het westen zien we het duidelijkst in de gebedsdiensten in de abdijen. De kloosterlingen knielen en buigen, lopen, staan en zitten. Het languit op de grond liggen (met name bij een wijdingsplechtigheid) drukt de totale overgave en afhankelijkheid uit.

Zitten en staan

Het vieren van de liturgie is een actief gebeuren waarin vele lichaamsdelen worden aangesproken. Ongemerkt maken we heel veel bewegingen in de kerk. We staan, zitten en lopen. Eventueel buigen we of knielen, maar dat laatste zijn we in onze statie niet gewoon, omdat we geen knielbanken hebben. Het zitten is een luisterhouding. Vandaar dat we tijdens de eerste en tweede lezing en de preek zitten. In het staan drukken we onze betrokkenheid uit bij de viering, met



name in het gebed. 'Om recht voor God te staan', zingt het lied 'Zomaar een dak' van Huub Oosterhuis (Gezangenboek 730). Het staan getuigt van respect en eerbied voor God, van de

dankbaarheid voor zijn schepping en de belijdenis van ons geloof in Christus' opstanding uit de dood. Het staan is daarom - ten voeten uit - de geëigende houding voor de eucharistie.

Houding in onze vieringen

Onze vieringen beginnen we staande met het openingslied. Bij de eerste lezing gaan we zitten. Bij de inzet van het Hallelujavers gaan we staan voor de Blijde Boodschap van het Evangelie; we gaan daarna weer zitten om te luisteren naar de preek. Vervolgens staan wij bij de geloofsbelijdenis en blijven staan tot de Vredeswens. Bij de offerande zitten we. Je kunt dan rustig de portemonnee pakken voor de collecte. Bij de bewieroking gaan we evenwel staan en buigen. Bij het eucharistisch gebed staan we om het paasmaal van de Heer te vieren. De voorganger roept ons daartoe ook op, wanneer deze de prelatie inzet met 'Opwaarts de

harten'. Bij de communie blijven we staan. Na de communie staan we bij het gebed en blijven staan tot en met het slotlied. In het liturgieboekje staan, zoals u wellicht al hebt opgemerkt, steeds de aan te nemen houding: 'zittende' – 'staande'.

Maar: is het staan voor u te vermoeiend of lichamelijk onmogelijk, blijf dan gerust zitten!

Spic en span de feestdagen in

Het hele jaar door houden een paar mensen tweewekelijks ons kerkgebouw schoon: stofzuigen, toiletten bijhouden, keuken opruimen enz.

Maar om alles eens grondig onder handen te kunnen



nemen zijn meer mensen nodig (zeker nu na de restauratiewerkzaamheden). Daarom is er op zaterdag 9 december onze halfjaarlijkse ontmoetingsdag. Op deze dag willen we samen schoonmaken zodat de kerk voor Kerstmis weer helemaal spic en span is. En om niet alleen maar te poetsen met elkaar is er ook

ruimte om elkaar te ontmoeten. Het programma ziet er op die dag zo uit: 10.00 uur inloop en koffie; 11.00 uur poetsen; 12.30 uur middaggebed en lunch (zelf meennemen, voor koffie/thee en soep wordt gezorgd). Aansluitend oefenen van liederen. En om 15.00 uur sluiten we af. Iedereen is uitgenodigd om naar mogelijkheid mee te helpen want vele handen maken licht werk en het is nog gezellig ook!

Toediening H. Vormsel



Op zondag 14 januari zal onze aartsbisschop Bernd Wallet het H. Vormsel toedienen aan Jacqueline Almekinders – van Essen en Addy Vader tijdens de zondags eucharistieviering. Wij wensen hen beiden een goede voorbereidingstijd toe.

Foto: Hans van der Linden

Actie Kerkbalans 2024

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangt u als lid of gastlid van onze statie een brief van de penningmeester met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. De financiële bijdrage van velen van u heeft het tot nu toe mogelijk gemaakt dat we hier in Zeeland als geloofsgemeenschap van betekenis konden zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Ook in 2024 wil de St. Augustinuskerk een plaats van bezinning en gastvrijheid zijn. Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Daarom is het belangrijk dat u meedoet aan de Actie Kerkbalans en zo mede zorgdraagt voor een vitale parochiegemeenschap. Mogen we ook in 2024 op u rekenen?



De meest kwetsbaren voorop Ondersteuning voor ziekenhuis in Gaza

De escalatie van geweld in Israël, de westelijke Jordanoever en vooral Gazastrook sinds de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober wekt allerlei gevoelens op, zoals verdriet, woede en machteloosheid. Kerken weten zich daarbij geroepen om zich in te zetten voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij. Hierbij hoort het aanbieden van medische zorg. Kerken in Israël en de Gazastrook verlenen deze, ook wanneer ze zelf met verdwijnen bedreigd worden.



Foto: Shadi Al-Tabatibi/AFP/Getty Images

Een goed voorbeeld van zulke hulp is het Al-Ahli Arab ziekenhuis. Nu is dit hospitaal het meest bekend vanwege de explosie die er op 17 oktober plaatsvond. Eerder was het vooral bekend als het enige ziekenhuis dat behandelingen voor kanker aanbood in Gaza – het staat daarbij open voor allen. Wat het nieuws minder haalde, is dat het bestuurd wordt vanuit het Episcopal Diocese in Jeruzalem en daarmee vanuit een zusterkerk van de Oud-Katholieke Kerk. Nu is er vanuit de Oud-Katholieke Kerk ook ondersteuning voor dit Anglicaanse ziekenhuis.

Aartsbisschop Bernd Wallet zeg hierover: “Jezus roept op om er te zijn voor de minste broeder of zuster. Het ondersteunen van het Al-Ahli Arab ziekenhuis geeft gehoor aan die oproep. Ik beveel dit van harte aan.”

De commissie St. Paulus zet zich in opdracht van de bisschoppen in voor buitenlands diaconaat en missie. Daarbij zoekt het sterk de verbinding, vooral ook met de kwetsbaarsten. De commissie heeft daarom tot de ondersteuning van het Al-Ahli Arab ziekenhuis besloten.

Langs deze weg geeft de Oud-Katholieke Kerk gehoor aan de oproep van de Anglicaanse Aartsbisschop in Jeruzalem, Hosam Naoum, en de Aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby om het ziekenhuis te ondersteunen.

Wie zich hierbij wil aansluiten bij kan zelf een donatie doen via de in dit bericht genoemde instellingen. U kunt ook uw gift storten via het rekeningnummer van de Bisschoppelijke Commissie Missie Sint Paulus: **NL85 INGB 0000464575**.

Nieuwjaarsvesper

Aan het begin van het nieuwe jaar hebben we het goede gebruik om in beiden bisdommen van onze kerk een Nieuwjaars ontmoeting te houden. We zijn dan ook van harte uitgenodigd voor de Nieuwjaarsvesper in de Gertrudis kathedraal, op 7 januari om 16.00 uur.



Aansluitend is er royaal gelegenheid om elkaar te ontmoeten en alle goeds te wensen bij een drankje en een hapje in De Driehoek.

Diaconie

'Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben' (1 Joh 4,21). Wat dit betekent, heeft de traditie samengevat in de werken van barmhartigheid, die de toetssteen zijn van onze liefde. Deze werken worden doorgaans 'liefdewerken' genoemd, omdat ze ingegeven zijn door de liefde. Het is goed dat wij ze nog eens opnoemen: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en doden begraven. Al deze werken hebben hun uitdrukking gevonden in de caritatieve instellingen van de Kerk, als een antwoord op concrete levenssituaties. De diaconie, het dienstbetoon, is immers naast de verkondiging en de liturgie een wezenlijk kenmerk van ons kerk-zijn.

Deze opdracht kennen we ook binnen onze statie. De komende tijd willen we in onze nieuwsbrieven hier wat meer aandacht aan schenken. Elke twee maanden collecteren we voor een diaconaal doel dat aansluit bij de zeven werken van barmhartigheid. Voor de maanden december en januari is dat de Voedselbank Walcheren (zie ook onder 'Collectes') in het kader van de zieken bezoeken. Elke maand willen wij U ook wat achtergrond meegeven voor de verschillende werken van Barmhartigheid.

De hongerigen spijzen

Hongerigen spijzen is het eerste van de lichamelijke werken van barmhartigheid. Het is ook het voornaamste. Maar is het wel een werk van barmhartigheid? Het is veel meer een plicht van gerechtigheid. Het is geen raad die je kunt opvolgen of niet, nee, het is een goddelijk gebod dat voor iedereen en overal geldt. Dit gebod laat geen uitstel toe, geen beperking, geen uitsluiting. Hongerigen voeden is een onmiddellijke toepassing van het goddelijke gebod: *'zult Je naaste liefhebben als jezelf'* (Lc 10,27). In het boek Leviticus lezen we: *'wanneer gij de oogst van uw land haalt, moogt ge uw akker niet tot de rand afmaaien en wat is blijven liggen moogt ge niet bijeenrapen. Dat is bestemd voor de armen en de vreemdelingen'* (Lv 23,22). Zo leert het boek der Spreuken: *'Men neemt de dief het stelen niet kwalijk, als hij honger heeft en zijn eetlust bevredigt'* (6,50) en ook: *'Als uw vijand honger heeft, geef hem dan brood te eten; heeft hij dorst, geef hem dan water om te drinken'* (25,21). Wee jullie, rijken, als jullie je mentaliteit van mateloze consumptie niet veranderen, in een houding van solidariteit over de grenzen heen.



Zo is dit werk van barmhartigheid een oproep tot bezinning en heeft het een educatieve waarde om tot een rechtvaardige verdeling van de goederen te komen. Barmhartigheid heeft in de praktijk altijd iets te maken met mild-dadigheid. Als je een warm hart hebt voor de armen, word je ook mild in het stellen van daden om mensen in nood te helpen.

Volgens de Schrift kan men de gerechtigheid van een gemeenschap afmeten naar haar behandeling van de weerlozen in de maatschappij, bijvoorbeeld de weduwen en wezen, de vreemdelingen. Het recht op voedsel kan niet alleen door de gerechtigheid geregeld worden, die alleen het minimum garandeert. Dit recht moet vanuit de liefde bepaald worden, die streeft om aan ieder een menselijke bestaanswijze te verschaffen. Het woord 'brood' staat voor een menselijke levensstandaard, die alles omvat wat het leven goed en aangenaam kan maken. De armoede breekt de waardigheid van de mens af en is de oorzaak van gebrek aan relaties, van ziekte, eenzaamheid, vernedering, verwaarlozing. Hoe wij moeten geven, wordt ons duidelijk gemaakt bij het vieren van de eucharistie. Jezus aanvaardde dankend een gegeven

Nieuwsbrief december 2023 / januari 2024 - vervolg

mens te zijn. Hij brak en deelde het brood, terwijl Hij het dankgebed tot zijn Vader uitsprak en zei: *'Dat moeten jullie ook doen, breken en delen terwijl je aan Mij denkt.'* Daarom werd eertijds na elke eucharistieviering brood aan de armen uitgedeeld.

Collectes

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook onze uitgangscollectes. Hieronder vindt U hierover informatie. In de agenda aan het einde van deze nieuwsbrief kunt u lezen wanneer welke uitgangscollecte gehouden zal worden. Bij voorbaat dank voor uw gaven!

De voedselbank Walcheren

Ten bate van de diaconie gaan wij ons in de maanden december en januari inzetten voor de voedselbank.

Zeker 160 Nederlandse voedselbanken en acht distributiecentra strijden samen voor een vermindering van (verborgen) armoede. Dit doen ze door levensmiddelen in te zamelen bij producenten en distributeurs en deze te verdelen onder particuliere gezinnen en organisaties. Zo gaan de voedselbanken ook verspilling van levensmiddelen tegen, dringen ze het sociaal isolement terug van personen met een laag inkomen en stimuleren ze deelname van vrijwilligers. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de samenleving! Voor meer informatie zie de website www.vbwalcheren.nl



Onderhoud Kerkgebouw

We mogen als statie Zeeland een prachtig kerkgebouw in bezit hebben. We zijn daar heel blij mee. Maar het onderhoud van dit monumentale gebouw zorgt voor zeer hoge kosten. We ontvangen hiervoor subsidie van de Rijksoverheid en van verschillende fondsen binnen onze landelijke kerk. Toch is dit nog niet genoeg en moeten we als statie dus ook een ruime bijdrage in de kosten leveren. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen

zullen we met regelmaat de deurcollecte hiervoor bestemmen. We hopen op uw gulle gaven. Bij voorbaat onze hartelijke dank. (Giften voor dit doel zijn uiteraard ook welkom via onze bankrekening.)

Digitale landelijke nieuwsbrief

De landelijke kerk stuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief rond. Zo kan men op de hoogte blijven van het nieuws vanuit de landelijke kerk. U kunt zich hiervoor aanmelden via:

<https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/>



Time 4 God

Zondag 10 december om 19.30 uur zal een Engelstalige Time4God viering in de Gasthuiskerk (Lange Delft 94, Middelburg) gehouden worden. Voorganger Pastor Luuk Deventer

Op zondag 14 januari is dan de volgende viering.

Iedereen is van harte welkom.

Om de dienst online te kunnen volgen klikt u op de link die u vindt op onze website: <https://time4god.com/>, of ga direct naar het YouTube kanaal van de Gasthuiskerk.



Hi, you found us! We're excited to have you here.
Take a look around our website and find out who we are and what we do

Nieuwsbrief december 2023 / januari 2024 - vervolg

Agenda/vieringen

Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St. Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg.

Zondag 3 december

10:30 uur 1e zondag van de advent, eucharistieviering, voorganger priester Dirk van Leeuwen

1e lezing: Jesaja 64, 1-9; Graduale: psalm 85; 2e lezing: 1 Korintiërs 1, 1-9; Evangelie: Marcus 13, 24-37;

- 2e collecte: de voedselbank

Zondag 10 december

10:30 uur 2e zondag van de advent, eucharistieviering, voorganger rector Wim van den Berg

1e lezing Jesaja: 40, 1-11; Graduale: psalm 80, 1-8; 2e lezing: 2 Petrus 3, 8-18; Evangelie: Marcus 1, 1-8

- 2e collecte Onderhoud kerk

Maandag 11 december

10:30 uur Open Kerk

12:00 uur Middagebed en Lunch

Zondag 24 december

20:30 uur Hoogfeest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus – Kerstavond, eucharistieviering, voorganger rector Wim van den Berg

1e lezing: Jesaja 9, 1-6; Graduale: psalm 96; 2e lezing: Titus 2, 11-14; Evangelie: Lucas 2, 1-10

- 2e collecte Voedselbank

Zondag 14 januari 2024

10:30 uur 1e zondag na Epifanie – De doop van de Heer in de Jordaan, Eucharistieviering. Waaronder toediening van het H. Vormsel aan Jacqueline Almekinders – van Essen en Addy Vader
Voorgangers aartsbisschop Bernd Wallet met assistentie van rector Wim van den Berg

1e lezing: Jesaja 55, 1-11; Graduale: psalm 157; 2e lezing: Handelingen 19, 1-7; Evangelie: Marcus 1, 9-11

- 2e collecte Voedselbank

Maandag 15 januari Gedachtenis van de H. Paulus van Tebe, de eerste kluizenaar.

10:30 uur Open Kerk

12:00 uur Middagebed en Lunch

Zondag 28 januari

10:30 uur Opdracht van de Heer in de Tempel, eucharistieviering, voorganger rector Wim van den Berg met assistentie van en predicatie door diaken Pim Reijnders

1e lezing: Maleachi 3, 1-4; Graduale: psalm 84; 2e lezing: Hebreeën 2, 14-18; Evangelie: Lucas 2, 22-40

- 2^e collecte Onderhoud kerk

12:15 uur – 14:00 uur Geloofsgesprek

Maandag 29 januari

10:30 uur Open Kerk

12:00 uur Middagebed en Lunch



Contact

Rector Wim van den Berg

tel.: 06 250 168 39

e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl

Secretaris Oud-Katholiek Zeeland

Myriam van der Linden-Bullens

0032468328663

secretaris@zeeland.okkn.nl

Web

<https://zeeland.oudkatholiek.nl>

Facebook

[https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-Zeeland](https://www.facebook.com/Oud-Katholiek-Zeeland)

Vieringen

Elke tweede en vierde zondag van de maand een eucharistieviering en op een vijfde zondag een Dienst van Schrift en Gebed. De vieringen beginnen steeds om 10.30 uur.

Locatie

Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg

Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg

Rekeningnummer

NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen

Veilige Kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

OKKN vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet –

marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62

Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84

- zie verder:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/>