



NIEUWSBRIEF MAART 2024

Aandacht

40 dagentijd



Nu we volop in de veertigdagentijd zijn, zijn we op weg naar Pasen. Maar om Pasen echt te kunnen vieren is deze voorbereidingstijd noodzakelijk. Het mag een tijd zijn om in te keren. Om te zien wat er goed is in je leven en waar misschien verandering, ommekeer nodig is. Het mag een tijd zijn van meer aandacht voor de naaste, een tijd van meer aandacht voor het gebed en voor de gemeenschappelijke vieringen. Die aandacht voor de naaste kan eruit bestaan dat je geld geeft aan de vastenactie, wellicht door zelf iets te laten staan aan drinken, eten of snoepen. En het daarmee uitgespaarde geld te geven aan dit vastendoel. Of door wat meer van je vrije tijd te besteden aan de ander die naar je aandacht en zorg smacht.

De aandacht voor het gebed, het persoonlijke contact met God, kan meer vorm krijgen door bijvoorbeeld elke dag een bepaalde tijd hiervoor in te ruimen. Gewoon een half uur stil zijn en horen wat God tot je zegt. En meer aandacht voor de gemeenschappelijke vieringen zou er uit kunnen bestaan om op al de zondagen in deze periode te vieren in onze kerk of als er daar geen viering is naar een andere kerk te gaan. De veertigdagentijd vormt namelijk een geheel op weg naar Pasen. Of om eens aan te sluiten bij het middaggebed op de maandagen waarop dat gebed plaatsvindt (zie agenda in deze nieuwsbrief hiervoor) met aansluitend de lunch, om zo wat gebedstijd in te ruimen midden in de week en tijdens de lunch wat tijd voor elkaar te maken. Het zijn zo maar wat suggesties, uiteraard is eenieder vrij om te doen wat hem of haar goeddunkt, maar er op een of andere manier vorm

geven aan deze veertigdagentijd kan maken dat Pasen echt Pasen wordt. Ik wens ons allen een goede voorbereidingstijd toe.

Wim van den Berg, rector

Parochie

Goede Week

Op zondag 25 maart begint de **Goede Week** met de viering van **Palmzondag**. De benaming van 'goede' week verwijst naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd. De liturgie van Palmzondag combineert twee herinneringen: de gedachtenis van de intocht van Jezus en die van zijn lijden en sterven. Vreugde en droefheid liggen vlak bij elkaar. We zullen op deze zondag de 'palmtakjes' (van de buxusstruik) wijden ter herinnering aan het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem ontving. Palmen zijn het symbool voor de koning. We nemen het palmtakje mee naar huis en geven het een plaats bij het kruisbeeld. Het lijdensverhaal wordt voorgelezen.



Aan de vooravond (woensdagavond dus) van **Witte Donderdag** wijdt onze aartsbisschop te midden van de geestelijkheid en alle gelovigen in de Ste. Getrudiskathedraal in Utrecht de heilige oliën, die nodig zijn voor de sacramenten van doop, vormsel, ambtswijdingen en ziekenzalving, en ook bij een kerkwijding en altaarwijding. U kunt hierbij aanwezig zijn (voor meer informatie hierover kunt u zich tot de

Nieuwsbrief maart 2024 - vervolg

rector). Op de avond van Witte Donderdag zelf vieren we feestelijk de eucharistie waarin we het Laatste Avondmaal gedenken (dit jaar voor het eerst in onze St. Augustinuskerk). Het evangelie van de voetwassing herinnert ons aan de dienst die de Heer ons bewijst en die ook wij elkaar verplicht zijn. De viering eindigt in stilte nadat de H. Communie uit het tabernakel naar de sacristie is gebracht. Het altaar wordt dan ontdaan van de altaar dwaal.



De volgende dag, **Goede Vrijdag**, begint de avondviering ook weer in stilte. In deze viering staat het lijdensverhaal en de kruisverering centraal. Ook deze viering eindigt in stilte.

Deze stilte zet zich voort op paaszaterdag, ook wel **Stille Zaterdag** genoemd. Kerk en altaar blijven leeg. Het is de grote rustdag tussen dood en opstanding.

Van zaterdag op zondag vindt de **Paaswake** plaats. Om deze voor iedereen mogelijk te maken begint deze in onze kerk om 21.00 uur. In de paaswake zegenen we het vuur en ontsteken we de paaskaars. Het doopwater wordt gewijd en we hernieuwen onze doopbeloften. We luisteren naar verschillende schriftlezingen en horen hoe het graf leeg is. Jezus is verrezen uit de doden. We vieren eucharistie en daarmee mogen we de Verrezenen in ons midden weten onder de gedaanten van brood en wijn.

U bent van harte welkom bij al deze vieringen.

Opname in onze gemeente

Op zondag 25 februari jl. hebben we tijdens de eucharistieviering Anne-Marie Boot-Heikoop als lid opgenomen in onze gemeente. Wij wensen haar alle zegen toe!

Ontmoetingsdag

Op zaterdag 9 maart komen we om 10.00 uur samen om onze kerk schoon te maken met het oog op Pasen. We beginnen met koffie. We lunchen samen (neemt u zelf uw lunch mee, voor koffie/thee wordt gezorgd) Daarnaast zullen we ook een aantal liederen oefenen en is er ook een middaggebedsdienst. Velen handen maken licht werk en het is ook nog veel gezelliger. Mogen we rekenen op uw komst?

Uit het kerkbestuur

Het kerkbestuur is op zoek naar iemand uit onze gemeenschap die ons kan vertegenwoordigen in de Raad van Kerken Middelburg. Mocht u die iemand zijn dan graag contact opnemen met de rector of met de secretaris van het kerkbestuur. Bij hen kunt u ook terecht voor meer informatie hierover.

Collectes

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook onze uitgangscollectes. Hieronder vindt U hierover informatie. In de agenda aan het einde van deze nieuwsbrief kunt u lezen wanneer welke uitgangscollecte gehouden zal worden. Bij voorbaat dank voor uw gaven!

Vastenactie 2024: Het ESKULAYAN project

De opbrengst van de Vastenactie 2024 is bestemd voor het ESKULAYAN project van onze Filipijnse zusterkerk de Iglesia Filipina Independiente.



Op de Filipijnen ontvluchten veel gezinnen de armoede in de plattelandsgebieden en hopen zij een beter leven te

hebben in de grote stad. Maar voor de meesten komt deze droom niet uit. Maar voor de meesten komt deze droom niet uit. Er wordt geschat dat alleen al in Groot-Manilla vier miljoen mensen wonen, in geïmproviseerde huizen en hutten in de sloppenwijken van de stad en

Nieuwsbrief maart 2024 - vervolg



zonder enige infrastructuur. Veel ouders werken op stortplaatsen of in kleine fabrieken. Meestal is hun salaris niet

voldoende om een gezin te kunnen onderhouden. Daarom moeten kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen.

De jongens en meisjes verzamelen afval - meestal op blote voeten en met blote handen tussen glasscherven en scherpe metaaldelen. Zij zoeken naar materiaal waar ze nog wat geld mee kunnen verdienen maar worden daarbij blootgesteld aan stinkende en giftige dampen. De hygiënische omstandigheden zijn catastrofaal; veel kinderen overlijden aan ziekte of vergiftiging.

(Geen) tijd voor school

Veel meisjes en jongens in de sloppenwijken van Manila hebben door het werken op de stortplaats geen tijd voor school en kunnen dus niet lezen of schrijven. Daarom werd in 2016 een mobiele school, de "School voor Bewustzijn en Vrijheid" als proefproject opgericht in een vissersdorpje in het zuiden van Manilla. Het idee van de initiatiefnemers van de mobiele school was om de school rechtstreeks naar de kinderen te brengen en ze daarmee voor te bereiden op het naar een normale school gaan. Er werden bussen ingericht met meubels, boekenplanken en materialen zoals video's en didactisch speelgoed.

Deze bussen rijden in het weekend naar de sloppenwijken van Manilla. Vrijwillige leraren geven de kinderen daar les in bestaande multifunctionele centra en bereiden de kinderen voor op een bezoek aan een normale school via op hun leeftijd afgestemde overbruggingscursussen. De kinderen leren niet alleen letters en cijfers maar ook welke rechten zij hebben en hoe belangrijk hygiëne en gezonde voeding voor hun ontwikkeling is. Ook de ouders worden hierbij betrokken. De kinderen worden getraind om commissies te vormen waardoor ze leren sociale relaties met anderen op te bouwen. De gezinnen worden aangemoedigd zichzelf te organiseren in basisgemeenschappen.

De kinderen krijgen op een speelse manier les omdat een speelse manier bijdraagt aan hun intellectuele en emotionele ontwikkeling. In de mobiele bibliotheek kunnen ze boeken, video's en educatief speelgoed lenen. Ook leren ze hoe ze alleen of in een groep zelfstandig de leerstof van school kunnen verwerken en verdiepen. Minstens één keer per maand bieden de docenten een buitenactiviteit aan. Hieronder valt bijvoorbeeld het onderhoud van moestuinen die de meisjes en jongens onder begeleiding aangelegd hebben. Ze leren zaaien, wieden en oogsten. Na elke les krijgen de kinderen een stevige maaltijd die door een aantal ouders bereid zijn met de groenten en het fruit uit de moestuinen.

Het goed functionerende proefproject van de mobiele school heeft de afgelopen jaren al 340 kinderen uit vier sloppenwijken in Manilla kunnen ondersteunen. Dit project wordt gesteund door Missie Sint Paulus die daarbij samenwerkt met de Duitse Oud-Katholieke kerk. Het streven is om de mobiele school in nog meer



sloppenwijken in te zetten. Draagt u daar uw steentje aan bij?

U kunt bijdragen via:
de
uitgangscollecten

na de vieringen in de veertigdagentijd en/of via de bankrekening van onze statie (o.v.v. vastenactie 2024) Voor rekeningnummer zie onderaan deze nieuwsbrief.

Kledingbank Zeeland

De Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan de mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. Zij streven ernaar om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding. Ook verstrekken zij speelgoedpakketten aan de kinderen die de Kledingbank bezoeken. Dit doen zij in samenwerking met de Stichting Speelgoedbank Zeeland. Sinds de opening in juni 2012 hebben zij al meer dan 1000 klanten mogen ontvangen. Dit aantal groeit elke week. De Kledingbank wordt draaiend gehouden door het toegewijde werk van ongeveer 60 vrijwilligers. Voor meer informatie zie www.kledingbank-zeeland.nl

Nieuwsbrief maart 2024 - vervolg

De stichting Kledingbank Zeeland wil beschikbaar zijn voor alle armen in de maatschappij, ongeacht nationaliteit, politieke overtuiging of religie.

De doelstellingen van de stichting zijn als volgt:

- Bestrijden van armoede door invulling van basisbehoefte kleding
- Bestrijding van armoede door te investeren in de doelgroep
- Voorkomen dat restpartijen kleding en schoeisel vernietigd worden
- Verstrekken van gratis kleding, schoeisel en verzorgingsproducten aan mensen uit de doelgroep stille armoede en werkende armoede, die in het bezit zijn van een verwijzing van een erkende hulpverlener.
- Bieden van trajecten die aansluiting geven op de lokale en regionale arbeidsmarkt of maatschappelijke participatie

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door vanuit een christelijke motivatie om te zien naar de medemens en barmhartigheid te bewijzen. Dit alles in navolging van Jezus Christus, die ons oproept tot naastenliefde en het zorgen voor de armen.



**KLEDINGBANK
ZEELAND**

Landelijke kerk

Diakenwijding

De Bisschop van Haarlem heeft het voornemen om op zondag 10 maart a.s. Michael van den Bergh tot diaken te wijden. De wijding zal plaatsvinden in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus en de H.H. Johannes en Willibrordus te Amsterdam. De viering begint om 10.00 uur. We vragen ieders persoonlijk gebed voor de wijdeling.

Chriismamis

In de opgang naar Pasen neemt de Chriismamis op de vooravond van Witte Donderdag een bijzondere plaats in. Deze jaarlijkse viering, waarbij het bisdom

samenkomt voor de wijding van de heilige oliën, wordt door velen als een feest van samen kerk zijn ervaren. U bent van harte uitgenodigd om de Chriismamis te komen meevieren. De eucharistieviering zal plaatsvinden in de kathedrale kerk van ons bisdom op woensdag 27 maart a.s., om 19:30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie of thee.

Bezinningsdagen Oud-Katholieke spiritualiteit

Er worden door onze landelijke kerk retraitsdagen gehouden in de Sint Willibrordabdij in Doetinchem en wel van vrijdag 12 juli (12u30) tot maandag 15 juli (na de lunch). De voertalen zijn Nederlands en Duits. Het max. aantal deelnemers is 30 (deelname naar volgorde van inschrijving).

De kosten voor deelname zijn € 350,- (overnachting, alle maaltijden en participatie in de kosten voor de organisatie). Wie om financiële redenen niet zou kunnen deelnemen, kan dit melden. Er is in beperkte mate subsidie beschikbaar.

Aanmelden tot 16 juni door een e-mail te sturen naar: einkehr_ak@outlook.de

Tiruvalla Agreement

Op 10 februari jl. is in Tiruvalla (India) door de aartsbisschop van Utrecht en de metropoliet van de Mar Thoma Kerk een overeenkomst ondertekend waarmee de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht en de Mar Thoma kerk in volledige kerkelijke gemeenschap treden. Deze overeenkomst houdt in dat sacramenten en ambten wederzijds worden erkend en dat gelovigen van de ene kerk volledig kunnen deelnemen aan het kerkelijk leven van de andere kerk. Interessante reportages en mooie foto's van deze belangrijke gebeurtenis vindt u op de website van de landelijke kerk: <https://oudkatholiek.nl>



Nieuwsbrief maart 2024 - vervolg

Utrechtse geestelijkheid

Op 19 maart is de voorjaarsvergadering van de Utrechtse Geestelijkheid in Amersfoort. Tweemaal per jaar vergadert de geestelijkheid van ons bisdom met elkaar. Het zijn belangrijke vergaderingen, met een volle agenda, maar ook met ruimte voor een gezamenlijk avondgebed, een maaltijd en uitwisseling in kleinere groepjes over een inhoudelijk onderwerp.

Digitale landelijke nieuwsbrief

De landelijke kerk stuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief rond. Zo kan men op de hoogte blijven van het nieuws vanuit de landelijke kerk. U kunt zich hiervoor aanmelden via:

<https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/>



Kerk in stad & regio

Time 4 God

Zondag 10 maart om 19.30 uur zal een Engelstalige Time4God viering in de Gasthuiskerk (Lange Delft 94, Middelburg) gehouden worden. Voorganger is pastor Pascal Handschin. Iedereen is van harte welkom.

Om de dienst online te kunnen volgen klikt u op de link die u vindt op onze website: <https://time4god.com/>, of ga direct naar het YouTube kanaal van de Gasthuiskerk.



Agenda/vieringen

Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St. Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg.

Zaterdag 9 maart

10:00 uur – 15:30 uur Gedachtenis van de H. Gregorius, bisschop van Nyssa, Ontmoetingsdag: koffie/schoonmaken/lunch/middaggebed/liederen oefenen/

Zondag 10 maart

10:30 uur Vierde zondag van de veertigdagentijd, eucharistieviering, voorganger rector Wim van den Berg en predicatie lector David Ross.

1 lezing: Jozua 4, 19 -5, 1 en 5, 10-12; Graduale: psalm 122; 2e lezing: Efeziërs 2, 4-10; Tractus: psalm 125; Evangelie: Johannes 6, 4-15

- 2e collecte: vastenactie

Maandag 11 maart

10:30 uur Open Kerk

12:00 uur Middaggebed en Lunch

Zondag 24 maart

10:30 uur Palmzondag – Begin van de Goede Week, eucharistieviering, voorganger rector Wim van den Berg.

Evangelie bij de palmwijding: Marcus 11, 1-11; 1e lezing: Jesaja 50, 4-7; Graduale: psalm 73, 13-20; 2e lezing Filippenzen: 2, 5-11; Tractus: psalm 22, 1-22; Evangelie: Marcus 14, 1- 15, 47

- 2e collecte vastenactie

Maandag 25 maart

10:30 uur Open Kerk

12:00 uur Middaggebed en Lunch

Donderdag 28 maart

19:30 uur Witte Donderdag, Eucharistieviering, voorganger rector Wim van den Berg en priester Rob Lens van Rijn. Meditatiemoment door Lia en Rob Lens van Rijn.

Nieuwsbrief maart 2024 - vervolg

1e lezing: Exodus 12, 1-14; Graduale: psalm 81; 2e lezing: 1 Korintiërs 11, 23-32; Tractus: psalm 116, 10-19; Evangelie: Johannes 13, 1-15; Evangelie bij de afsluiting: Johannes 14, 15-31

Vrijdag 29 maart

19:30 uur Goede Vrijdag , Schriftlezing, Kruisverering en Gebed, voorganger rector Wim van den Berg

1e lezing: Jesaja Hosea 6, 1-6; Graduale: psalm 22, 1-12; 2e lezing: Exodus 12, 21-28; Tractus: Psalm 99; Evangelie: Johannes 18, 1 – 19, 42

Zaterdag 30 maart

21:00 uur Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus , Paaswake met Eucharistieviering, voorganger emeritus aartsbisschop Joris Vercammen

1e lezing Genesis 1, 1 - 2, 3; 2e lezing Exodus 14, 15 – 1, 1a; 3e lezing Sefanja 3, 12-20; 1e lezing N.T. Romeinen 6, 3-11; Evangelie Marcus 16, 1-8

- 2e collecte: Kledingbank Zeeland

Contact

Rector Wim van den Berg

tel.: 06 250 168 39

e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl

Secretaris Oud-Katholiek Zeeland
Myriam van der Linden-Bullens
0032468328663
secretaris@zeeland.okkn.nl

Web

<https://zeeland.oudkatholiek.nl>

Facebook

<https://www.facebook.com/Oud-Katholiek-Zeeland>

Vieringen

Elke tweede en vierde zondag van de maand een eucharistieviering en op een vijfde zondag een Dienst van Schrift en Gebed. De vieringen beginnen steeds om 10.30 uur.

Locatie

Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg

Rekeningnummer

NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen

Veilige Kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

OKKN vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet –

marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62

Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84

- zie verder:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/>