

Nieuwsbrief april 2025

Vanuit de statie



Goede Week en Pasen

We leven in onrustige tijden. Wat een verschrikkingen voor zoveel mensen. En we kunnen zo weinig doen. Ja, geld overmaken en vluchtelingen opvangen. Het is mooi om te zien dat zoveel mensen eensgezind hulp aanbieden en hulp geven. En we kunnen ook bidden, bidden om vrede. Niet even, maar volhardend bidden. Dat doen we ook gemeenschappelijk in onze vieringen.

Op zondag 13 april begint de **Goede Week** met de viering van **Palmzondag**. De benaming van 'goede' week verwijst naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd. De liturgie van Palmzondag combineert twee herinneringen: de gedachtenis van de intocht van Jezus en die van zijn lijden en sterven. Vreugde en droefheid liggen vlak bij elkaar.

We zullen op deze zondag de 'palmtakjes' wijden ter herinnering aan het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem ontving. Palmen zijn het symbool voor de koning. We nemen het palmtakje mee naar huis en geven het een plaats bij het kruisbeeld. Het lijdensverhaal wordt voorgelezen.

Aan de vooravond (woensdagavond dus) van **Witte Donderdag** wijdt onze aartsbisschop in de Ste. Gertrudiskathedraal in Utrecht de heilige oliën – die nodig zijn voor de sacramenten van doop, vormsel, ambtswijdingen en ziekenzalving, en ook bij een kerkwijding en altaarwijding – te midden van de geestelijkheid en alle gelovigen. Op de avond van Witte Donderdag zelf herdenkt de kerk het Laatste Avondmaal. Het evangelie van de voetwassing herinnert ons aan de dienst, die de Heer ons bewijst en die ook wij elkaar verplicht zijn. De viering eindigt in stilte nadat we gehoord hebben dat Jezus gevangengenomen is om berecht te worden.

De volgende dag, **Goede Vrijdag**, begint de avondviering in stilte. In deze viering staat het lijdensverhaal en de kruisverering centraal. Ook deze viering eindigt in stilte.

Deze stilte zet zich voort op **paaszaterdag**, ook wel Stille Zaterdag genoemd. Kerk en altaar blijven leeg. Het is de grote rustdag tussen dood en opstanding. Van zaterdag op zondag vindt de **Paaswake** plaats. Om deze voor iedereen mogelijk te maken begint deze in onze kerk om 21 uur. In de paaswake zegenen we het vuur en ontsteken we de paaskaars. Het doopwater wordt gewijd en we hernieuwen onze doopbeloften. We luisteren naar verschillende schriftlezingen en horen hoe het graf leeg is. Jezus is verrezen uit de doden. We vieren eucharistie en daarmee mogen we de Verrezenen in ons midden weten onder de gedaanten van brood en wijn.

U bent van harte welkom bij al deze vieringen. En ik wens ons allen een goede verdere voorbereidingsstijd toe en alvast een Zalig Pasen, ook namens het kerkbestuur. En we blijven meelevend met allen die door de oorlog getroffen zijn en bidden volhardend om vrede. De vrede van de Verrezenen moge er kome!

Wim van den Berg, rector

Terugblik Aswoensdag



We begonnen de veertigdagentijd met een oecumenische viering op Aswoensdag. Het was een mooie en bezinnelijke viering waarin we stil stonden bij het vergankelijke van het leven en tevens ons uitgenodigd wisten om volop en voluit te leven. Samen met ds Chris Kors, lector David Ross, ging rector Wim voor in deze viering. Uit de verschillende goede reacties mogen we afleiden dat deze, ondertussen traditie geworden, aswoensdagviering een vaste plaats heeft gekregen op onze liturgische kalender.

Vanuit het kerkbestuur

- Ondertussen is een versteviging aangebracht van staal in het portaal ten bate van het plaatsen van het De Rijckere-orgel op de galerij. In de komende maanden zal het orgel geplaatst worden. Op 13 juli zal tijdens een pontificale eucharistieviering het orgel liturgisch in gebruik worden genomen.
- Om alvast te noteren: op zondag 25 mei zal na de viering en de koffie de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst worden gehouden.
- Vorige nieuwsbrief melden we al iets over het gesprek dat er geweest is tussen het kerkbestuur, de bisschop en de algemeen secretaris over de toekomst van onze statie met de belofte om in deze nieuwsbrief hier meer over te vertellen. Echter we kunnen dat pas doen in de volgende nieuwsbrief. Dus nog even geduld.
- Vrijdagmiddag 21 maart kwam de vrouwengroep van onze statie weer samen voor haar tweemaandelijks bijeenkomst. Te gast was hierbij ons rector. Hij kon aan hen melden dat we als kerkbestuur blij zijn met deze groep, omdat er zo meer verbinding en verdieping kan ontstaan tussen leden en gastleden van onze statie. Deze vreugde werd onderstreept doordat onze rector hen trakteerde op gebak. De vrouwengroep maakt nu officieel deel uit van onze geloofsgemeenschap. Wij wensen hun alle zegen toe. De volgende bijeenkomst van de vrouwengroep is op vrijdagmiddag 23 mei. In de nieuwsbrief van mei volgt meer info.

Opname nieuwe leden

Tijdens de eucharistieviering op de derde zondag van de veertigdagentijd zijn Frans Lammers en Jeike Lammers – Baukema als leden opgenomen in onze kerk.

Wij wensen hen hierbij proficiat en alle goeds en zegen.



Diaconie en collectiedoelen

Naast de collecte voor de eigen kerk, die opgehaald wordt tijdens de viering, hebben we ook onze uitgangscollectes.

- Op **zondag 13 april** is de uitgangscollecte bestemd voor de Vastenactie van de Landelijke kerk. Dit jaar wordt de opbrengst bestemd voor het Bethunehuis in Hongkong, een aan de Anglicaanse Kerk gelieerd opvanghuis voor uitgebuite vrouwelijke arbeidsmigranten. Het Bethunehuis biedt een veilig onderdak, voorziet in maaltijden andere basisbehoeften, helpt het mentale welzijn van de vrouwen te vergroten en geeft hen toegang tot medische zorg.
- Tijdens de Paasweekviering op **19 april** is de uitgangscollecte voor het onderhoud van ons kerkgebouw.
- Op **zondag 27 april** is de uitgangscollecte bestemd voor het Jongerenwerk van de Landelijke kerk. Dit komt ten goede aan jongerenpastoraat en jeugdkampen.

U kunt ook geld geven voor de kerk, de Vastenactie, het onderhoud van de kerk of het Jongerenwerk via de bankrekening (zie onderaan deze nieuwsbrief). Vermeld dan wel voor welk doel. Bij voorbaat dank voor uw gaven!

Diaconaal project in Gaza

Buitenom de uitgangscollectes willen we ook het diaconale werk dat Missie Sint Paulus in een ziekenhuis in Gaza ondersteunt onder uw aandacht brengen. U kunt hier meer lezen en ook hoe u kunt bijdragen om de nood van de allerkwetsbaartsen in Gaza te verlichten.

Agenda / Vieringen

Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St. Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg.

Zondag 13 april Palmzondag – Begin van de Goede Week

10:30 uur Eucharistieviering,
voorganger rector Wim van den Berg
Evangelie bij de palmwijding: Lucas 19, 29-40
1^e lezing: Jesaja 50, 4-7
Graduale: psalm 73, 13-20
2^e lezing Filippenzen: 2, 5-11
Tractus: psalm 22, 1-22
Evangelie: Lucas 22, 1 - 23, 56
2^e *collecte vastenactie*

Maandag 14 april Gedachtenis van de H. Liduina van Schiedam, maagd

10:30 uur Open Kerk
12:00 uur Middaggebed en Lunch

Woensdag 16 april Vooravond Witte Donderdag

19:30 uur Chrismamis, zegening van de heilige oliën in de Ste. Gertrudiskathedraal in **Utrecht**

Donderdag 17 april Witte Donderdag

19:30 uur Eucharistieviering,
voorganger rector Wim van den Berg en priester Rob Lens van Rijn. Meditatiemoment door Lia Lens van Rijn – van der Plaaf
1e lezing: Exodus 12, 1-14
Graduale: psalm 81
2e lezing: 1 Korintiërs 11, 23-32
Tractus: psalm 116, 10-19
Evangelie: Johannes 13, 1-15
Evangelie bij de afsluiting: Matteüs 26, 30-46a

Vrijdag 18 april Goede Vrijdag

19:30 uur Schriftlezing, Kruisverering en Gebed,
voorganger rector Wim van den Berg
1^e lezing: Micha 6, 1-8
Graduale: psalm 69, 14-22
2^e lezing: Exodus 12, 21-28
Tractus: Psalm 99
Evangelie: Johannes 18, 1 – 19, 42

Zaterdag 19 april Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus

21:00 uur Paaswake met Eucharistieviering,
voorganger pastoor Wim van den Berg
1^e lezing: Genesis 1, 1-2, 3
2^e lezing: Exodus 14, 15 – 1, 1a
3^e lezing: Jesaja 55, 1-11
1^e lezing: N.T. Romeinen 6, 3-11
Evangelie: Lucas 24, 1-10
2e *collecte: Onderhoud Kerkgebouw*

Zondag 27 april Tweede zondag van Pasen – “Beloken Pasen” waarbij we stilstaan bij de kerkwijding (Eucharistieviering)

10:30 uur Eucharistieviering,
voorganger rector Wim van den Berg
1^e lezing: Genesis 28, 10-22
Graduale: psalm 111
2^e lezing: Openbaring 1, 12b-20
Evangelie: Lucas 24, 13-35
2e *collecte: Jongerenwerk*

Maandag 28 april

10:30 uur Open Kerk
12:00 uur Middaggebed en Lunch

Landelijke kerk

Uitnodiging Chrismamis

Onze Aartsbisschop nodigt ons per brief uit voor de Chrismamis op woensdag in de Goede Week.

Een groep mensen vanuit de statie is van plan om naar de Chrismamis te gaan en voorafgaand samen te eten. Welkom om hierbij aan te sluiten! De twee leden die komend jaar gevormd worden doen mee aan een programma van de Aartsbisschop: een kennismaking en gezamenlijke maaltijd.

Digitale landelijke nieuwsbrief

De landelijke kerk stuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief rond. Zo kan men op de hoogte blijven van het nieuws vanuit de landelijke kerk.

U kunt zich hiervoor aanmelden via: [nieuwsbrief Landelijke Kerk](#)



Kerk in de stad

Dodenherdenking zondag 4 mei

Om alvast te noteren: op zondag 4 mei is er om 19.00 uur een avondgebed vanwege de dodenherdenking in de Koorkerk. Rector Wim is gevraagd om hierin voor te gaan. Aansluitend vindt de gemeentelijke plechtigheid met kransteking plaats bij het oorlogsmonument op het abdijplein. Het zou mooi zijn als velen van ons zich bij beide bijeenkomsten aansluiten.

Coventrygebed

Iedere vrijdag is er om 13.00 uur het Coventrygebed voor Vrede en Verzoening in de Nieuwe Kerk. De kleine gebedsdienst duurt 20 minuten. Wees welkom en bid mee!

Time 4 God

Op zondag 13 april om 19.30 uur zal een Engelstalige Time4God viering in de Gasthuiskerk (Lange Delft 94, Middelburg) gehouden worden. Van harte welkom.

Contact

Oud Katholiek Zeeland
Rector Wim van den Berg
tel.: 06 250 168 39
e-mail: wim.vandenbergh@okkn.nl

Secretaris Oud-Katholiek Zeeland
Myriam van Linden-Bullens
0032468328663
secretaris@zeeland.okkn.nl

Web
Bekijk onze [website](#)
[Volg OKNS op Facebook](#)

Vieringen

Elke tweede en vierde zondag van de maand een eucharistieviering en op een vijfde zondag een Dienst van Schrift en Gebed. De vieringen beginnen steeds om 10.30 uur.

Locatie

Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg

Bankrekeningnummer

NL60ABNA0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen

Veilige Kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen en heeft vertrouwenspersonen aangesteld. De contactgegevens en werkwijze vindt u hier.