



NIEUWSBRIEF APRIL 2024

De Heer is waarlijk opgestaan!



We mochten dit jaar volop de Goede Week vieren. Voor het eerst ook de viering van Witte Donderdag in onze kerk. Zo is het Pasen geworden. Door lijden en dood heen is Jezus gegaan om te kunnen verrijzen. Hij heeft de dood overwonnen en daarmee de hemel voor ons geopend. Nu staan we aan het begin van de Paastijd. Vijftig dagen lang staan we stil wat dit betekent voor ons. De duisternis is verdreven, er is weer volop licht. Dit mag voor ons een hulp zijn om ook de duisternis – die er kan zijn in ons leven – te verdrijven met het licht van de opgestane Heer. En we weten het wel: er is altijd hoop voor wie gelooft, voor wie zijn leven toevertrouwt aan de Schepper van het leven. God laat ons nooit in de steek, Hij blijft ons altijd nabij. En Jezus heeft laten zien dat dat wel heel wat kan kosten. De leerlingen konden dat ook eerst niet begrijpen en aanvaarden, maar gaandeweg werd het hen pas duidelijk. Wij mogen ons hierin herkennen want ook wij hebben tijd nodig om ten diepste te ervaren wat deze verrijzenis van Jezus zeggen wil voor ons leven. De komende vijftig dagen mogen we dit tot ons door laten dringen om dan volop en voluit het Pinksterfeest te vieren. Ik wens ons allen dat licht van Pasen toe opdat het ons mag 'optillen' boven de zorgen en de twijfel van elke dag uit. Mede namens het kerkbestuur, een Zalig Pasen!

Wim van den Berg, rector

Statie

Stilte vooraf

Het kerkgebouw is een plek waar wij God en elkaar kunnen ontmoeten. In het vieren van de eucharistie, de dienst van schrift en gebed en ook in het middaggebed mogen we Gods aanwezigheid bespeuren. Juist het samen vieren maakt dat wij hierin ook elkaar ontmoeten. Om deze ontmoetingen ten volle te kunnen beleven is het goed om vooraf een zekere stilte te bewaren. In deze stilte kunnen we ons voorbereiden om wat komen gaat. Daarom is het goed om als het orgel begint te spelen de gesprekken met elkaar te beëindigen. De gesprekken met elkaar kunnen we dan voortzetten bij de ontmoeting met koffie en thee. Dank voor uw medewerking in dezen.

Diaconie

'Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben' (1 Joh 4,21). Wat dit betekent, heeft de traditie samengevat in de werken van barmhartigheid, die de toetssteen zijn van onze liefde. Deze werken worden doorgaans 'liefdewerken' genoemd, omdat ze ingegeven zijn door de liefde. Het is goed dat wij ze nog eens opnoemen: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en doden begraven. Al deze werken hebben hun uitdrukking gevonden in de caritatieve instellingen van de Kerk, als een antwoord op concrete levenssituaties. De diaconie, het dienstbetoon, is immers naast de verkondiging en de liturgie een wezenlijk kenmerk van ons kerk-zijn.

Deze opdracht kennen we ook binnen onze statie. De komende tijd willen we in onze nieuwsbrieven hier wat meer aandacht aan schenken. Elke twee maanden collecteren we voor een diaconaal doel dat aansluit bij de zeven werken van barmhartigheid. Voor de maanden april en mei is dat de Kledingbank Zeeland (zie ook onder 'Collectes') in het kader van de zieken bezoeken.

NIEUWSBRIEF APRIL 2024 - VERVOLG

Elke maand willen wij U ook wat achtergrond meegeven voor de verschillende werken van Barmhartigheid.

De naakten kleden

Niemand schaamt zich dieper dan hij die geen kleding heeft; daardoor is hij uitgesloten van het leven in de gemeenschap. De naakte mens, die zelfs geen kleed heeft om zich te bedekken, om zich tegen de kou te beschermen, is de armste der armen. Lang vóór Jezus riep Jesaja op tot dit werk van barmhartigheid. God laat hem zeggen: *'Is dat soms het vasten dat ik verkies... zijn hoofd als een riet laten hangen en neerliggen in zak en as? Is niet het vasten zoals ik het verkies: het brood delen met wie honger heeft, arme zwervers opnemen in je huis en naakten kleden die je ziet?'* (Js 58,5-7) In het Oosten is de kleding onontbeerlijk als beschutting tegen de gloed van de zon en tegen de kou van de nacht. Daarom zegt het Eerste Testament: *'Als gij iemands mantel in pand neemt, dan moet ge die voor zonsongang aan hem teruggeven. Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken, het is de beschutting van zijn blote lichaam, hij moet erin slapen'* (Ex 22,25). Niemand schaamt zich dieper dan hij die geen kleding heeft; daardoor is hij uitgesloten van het leven in de gemeenschap. Daarom werden de krijgsgevangenen naakt en barvoets meegevoerd (Js 20,4). Dat was de grootste vernedering die men de vijand kon aandoen. In de lijn van de profeten en van Jezus hekelt ook Jakobus diegenen die mooi spreken over de barmhartigheid, maar niets doen. *'Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou zeggen: "Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed", en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien. Wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood'* (Jak 2,15). Johannes de Doper vraagt: *'Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft...'* (Luc 5,11). Ieder mens heeft de plicht deze beschutting aan zijn medemens te geven en niemand heeft het recht deze beschutting weg te nemen. Het kleed behoort tot het waardegevoel van de mens, 'kleren maken de man'. Mochten wij ons maar bekleden met Christus (Gal 5,27), dan zouden wij niet dulden dat andere mensen naakt door het leven gaan, ook als zij duizend kilometer verder wonen.



Bijna geen enkele heilige is zo bekend als de heilige Martinus, die zijn mantel in tweeën sneed en deelde met een bedelaar. Ieder kind kent de legende, waarin Christus zelf in een droom aan de jonge Martinus verschijnt en hem duidelijk maakt dat hij zijn mantel eigenlijk aan Hem heeft gegeven. In dit verhaal wordt de rede over het oordeel uit het Matteüsevangelie in praktijk gebracht. Martinus had geen idee dat hij in de bedelaar Christus zelf had ontmoet. Hij had zijn jas gewoon gedeeld omdat hij geraakt was door de bedelaar, die het koud had. Pas achteraf besepte hij dat hij in die bedelaar Christus zelf had ontmoet. Tegenwoordig zijn er veel organisaties die kleren inzamelen om arme mensen te helpen. Als we goede kleren afstaan omdat ze ze niet meer nodig hebben, of omdat ze bewust soberder willen leven of om anderen er blij mee te maken, dan wordt het gebod van Jezus om de naakten te kleden vervuld. Maar daarbij gaat het slechts om de oppervlakkige vervulling van Jezus' verzoek. Jezus doelt met dit werk van barmhartigheid nog op iets anders. Het spreekwoord 'de kleren maken de man' is voor veel kinderen vaak bittere realiteit. Juist kinderen met weinig zelfvertrouwen moeten per se merkkleding dragen. Anders worden ze niet serieus genomen door hun klasgenoten en vriendinnen. Als ze gewone kleren dragen, worden ze uitgelachen. Wie weinig

NIEUWSBRIEF APRIL 2024 - VERVOLG

zelfvertrouwen heeft, heeft vaak uiterlijke statussymbolen nodig. En dat zijn ook nu nog vaak de kleren die we dragen. Zulke mensen kleden, houdt in: hun hun werkelijke waarde te laten zien, die niet afhangt van de kleren die ze dragen.

(Wordt vervolgt)

Collectes

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook onze uitgangscollectes. Hieronder vindt U hierover informatie. In de agenda aan het einde van deze nieuwsbrief kunt u lezen wanneer welke uitgangscollecte gehouden zal worden. Bij voorbaat dank voor uw gaven!

Kledingbank Zeeland

De Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan de mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. Zij streven ernaar om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding. Ook verstrekken zij speelgoedpakketten aan de kinderen die de Kledingbank bezoeken. Dit doen zij in samenwerking met de Stichting Speelgoedbank Zeeland. Sinds de opening in juni 2012 hebben zij al meer dan 1000 klanten mogen ontvangen. Dit aantal groeit elke week. De Kledingbank wordt draaiend gehouden door het toegewijde werk van ongeveer 60 vrijwilligers. Voor meer informatie zie www.kledingbank-zeeland.nl De stichting Kledingbank Zeeland wil beschikbaar zijn voor alle armen in de maatschappij, ongeacht nationaliteit, politieke overtuiging of religie.

De doelstellingen van de stichting zijn als volgt:

- Bestrijden van armoede door invulling van basisbehoefte kleding
- Bestrijding van armoede door te investeren in de doelgroep
- Voorkomen dat restpartijen kleding en schoeisel vernietigd worden
- Verstrekken van gratis kleding, schoeisel en verzorgingsproducten aan mensen uit de doelgroep stille armoede en werkende armoede, die in het bezit zijn van een verwijzing van een erkende hulpverlener.
- Bieden van trajecten die aansluiting geven op de lokale en regionale arbeidsmarkt of maatschappelijke participatie

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door vanuit een christelijke motivatie om te zien naar de medemens en barmhartigheid te bewijzen. Dit alles in navolging van Jezus Christus, die ons oproept tot naastenliefde en het zorgen voor de armen.



**KLEDINGBANK
ZEELAND**

Landelijke kerk

Studiedag geestelijkheid

Tweemaal per jaar komt de geestelijkheid bij elkaar om hun kennis te verdiepen en te verbreden. Deze studiedagen zijn verplicht en dat is goed, want het is nodig dat onze pastores zich blijven ontwikkelen om het werk waar zij verantwoordelijk voor zijn met kennis en vaardigheden (en natuurlijk met hun hart) op goede wijze te doen. Op 18 april is er weer een studiedag en deze keer gaat het over erfgoed: hoe gaan wij als kerk met erfgoed om en hoe zetten we ons erfgoed missionair in? We zijn immers een kerk met een boeiende geschiedenis en veel mooie, kostbare bezittingen. Ons erfgoed heeft niet enkel historische waarde, daarom is het goed dat de pastores zich er in verdiepen en zich de vraag stellen: hoe 'gebruiken' we deze schatten verstandig? Op deze studiedag zijn zij te gast in de parochie Gouda, een passende plek als het over erfgoed gaat.

Digitale landelijke nieuwsbrief

De landelijke kerk stuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief rond. Zo kan men op de hoogte blijven van het nieuws vanuit de landelijke kerk. U kunt zich hiervoor aanmelden via:

<https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/>



Kerk in de Stad

Ontmoeting met Zumretay Arkin

laureaat godsdienstvrijheid Four Freedom Awards, donderdag 11 april 20.00 uur Koorkerk, Avond over godsdienstvrijheid voor gewone Middelburgers. Ontmoet laureaat Zumretay Arkin



Godsdienstvrijheid is niet vanzelfsprekend. Zumretay Arkin ontvangt 11 april 2024 een Four Freedoms award voor haar inspanningen op het gebied van godsdienstvrijheid. 's Avonds om 20 uur kan iedereen die dat wil haar ontmoeten en horen spreken in de Koorkerk.

De laureaat zal ingaan op haar strijd voor het behoud van godsdienst, taal en cultuur van Oeigoeren, een islamitische minderheidsgroep in China. Daarnaast zal een jonge Oeigoer, die naar Nederland is gekomen, aanwezig zijn meenemen in zijn ervaringen, waarna een interreligieuze dialoog volgt over vragen als 'ervaren wij vrijheid om geloof tot uiting te brengen' en 'heeft behoud van godsdienstvrijheid onze aandacht nodig?' Het programma wordt gearmd met Oeigoerse muziek en poëzie en is deels interactief van opzet.

De avond wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Middelburg en het Jongerencomité Four Freedoms Awards 2024. De voertaal zal Engels zijn.

Time 4 God

Zondag 14 april om 19.30 uur zal een Engelstalige Time4God viering in de Gasthuiskerk (Lange Delft 94, Middelburg) gehouden worden. Voorganger is Rahman Yakubu. Iedereen is van harte welkom. Om de dienst online te kunnen volgen klikt u op de link die u vindt op onze website: <https://time4god.com/>, of ga direct naar het YouTube kanaal van de Gasthuiskerk.



Hi, you found us! We're excited to have you here
Take a look around our website and find out who we are and what we do

Agenda/vieringen

Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St. Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg.

Zondag 14 april

10:30 uur Derde zondag van Pasen, eucharistieviering, voorganger rector Wim van den Berg.

In deze viering staan we ook stil bij de verjaardag van de kerkwijding.

1e lezing: Handelingen 4, 5-12; Graduale: psalm 98; 2e lezing: 1 Johannes 1, 1-7; Evangelie: Johannes 21, 15-24

- 2e collecte: Kledingbank Zeeland

Maandag 15 april

10:30 uur Open Kerk

12:00 uur Middagebed en Lunch

Zondag 28 april

10:30 uur Vijfde zondag van Pasen, eucharistieviering, voorganger rector Wim van den Berg.

NIEUWSBRIEF APRIL 2024 - VERVOLG

1e lezing: Handelingen 8, 26-40; Graduale: psalm 119, 17-24; 2e lezing: 1 Johannes 3, 18-24; Evangelie: Johannes 15, 1-8

- 2e collecte: onderhoud kerk

Maandag 29 april, Gedachtenis van H. Catarina van Siëna, maagd

10:30 uur Open Kerk

12:00 uur Middagebed en Lunch

Contact

Rector Wim van den Berg
tel.: 06 250 168 39
e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl

Secretaris Oud-Katholiek Zeeland
Myriam van der Linden-Bullens
0032468328663
secretaris@zeeland.okkn.nl

Web

<https://zeeland.oudkatholiek.nl>

Facebook

[https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-Zeeland](https://www.facebook.com/Oud-Katholiek-Zeeland)

Vieringen

Elke tweede en vierde zondag van de maand een eucharistieviering en op een vijfde zondag een Dienst van Schrift en Gebed. De vieringen beginnen steeds om 10.30 uur.

Locatie

Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg

Rekeningnummer

NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen

Veilige Kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

OKKN vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet –

marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62

Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84

- zie verder:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/>