

Nieuwsbrief MEI 2024

Vanuit de statie

Van Pasen tot Pinksteren

U kent wellicht de uitdrukking 'als Pasen en Pinksteren op één dag vallen'. Dat betekent dan dat iets nooit zal gebeuren. Gelukkig vallen Pasen en Pinksteren niet op één dag maar duurt de periode vanaf Pasen tot Pinksteren maar liefst 50 dagen. De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentekostè (πεντηκοστή), dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen.



En juist in deze 50 dagen (dus nog tien dagen langer dan de voorbereidingstijd – veertigdagentijd – op Pasen) mogen we de verhalen horen over de verschillende verschijningen van Jezus na zijn verrijzenis. En eveneens over het langzaam ontstaan van de Kerk. En dan vieren we met Pinksteren het begin van de Kerk. Op dat feest kwam Gods Geest over de apostelen en werden de eerste mensen gedoopt in de Naam van Jezus. De geboorte van de Kerk zou je kunnen zeggen.

Hoe is dat zoveel eeuwen later nu bij ons? Beleven wij het Pinksterfeest als een feest van Gods Geest? De Geest heeft een nieuw begin gemaakt en iedere keer weer als we Pinksteren vieren, mogen we ervaren dat er altijd een nieuw begin mogelijk is. We leven in het licht van Pasen en ook al is er veel duisternis in de wereld en wellicht ook in onszelf, het licht zal het winnen en Gods Geest helpt ons hierbij. Ik wens ons een nieuw begin met veel enthousiasme en vurigheid. Moge de Geest ons hart vervullen! Zalig Pinksteren alvast.

Wim van den Berg, rector

Kerkbestuur



Piet Allemekinders en Bert Binnenmarsch zijn door onze aartsbisschop Bernd Wallet als kerkmeester herbenoemd voor een nieuwe termijn van vier jaar.

Wij wensen hen Gods zegen toe in hun werk voor onze statie.

Stilte vooraf (herinnering)

Het kerkgebouw is een plek waar wij God en elkaar kunnen ontmoeten. In het vieren van de eucharistie, de dienst van schrift en gebed en ook in het middaggebed mogen we Gods aanwezigheid bespeuren. Juist het samen vieren maakt dat wij hierin ook elkaar ontmoeten. Om deze ontmoetingen ten volle te kunnen beleven is het goed om vooraf een zekere stilte te bewaren. In deze stilte kunnen we ons voorbereiden om wat komen gaat. Daarom is het goed om als het orgel begint te spelen de gesprekken met elkaar te beëindigen. De gesprekken met elkaar kunnen we dan voortzetten bij de ontmoeting met koffie en thee. Dank voor uw medewerking in dezen.

Vrouwengroep

Sinds afgelopen najaar is er een vrouwen(gespreks)groep actief. Elke 6-8 weken komen we bij elkaar voor ontmoeting, gesprek en soms een activiteit. Het is een informele groep, die afwisselend bij iemand thuis bij elkaar komt. De eerste keer hebben we vooral verwachtingen uitgewisseld. De tweede keer hebben we gesproken over onze weg naar de Oud-Katholieke Kerk. De derde keer hebben we naar aanleiding van een hoofdstuk uit een boekje over "bidden in de nacht" met elkaar gesproken over wat ons bezig houdt, en de vragen die we kunnen hebben rondom gebed en geloof in lijden en verdriet. De volgende keer gaan we een wandeling maken in Middelburg en kijken wat er allemaal groeit en bloeit in de stad. Alle vrouwen die betrokken zijn bij de statie zijn van harte welkom om aan te sluiten!



Om alvast te noteren

- **Vrijwilligersbijeenkomst** op zondag 26 mei om 12.30 uur. Uitnodiging aan vrijwilligers volgt nog.
- **Gemeentevergadering** op zondag 9 juni om 12.30 uur voor alle leden, gastleden en belangstellenden.

Diaconie en collectedoelen

Werkgroep diaconie

Er is een nieuwe commissie gestart die zich bezig zal houden met de diaconie. De afgelopen jaren heeft David Ross zich hier steeds voor ingezet. We zijn hem hiervoor heel erkentelijk. De nieuwe commissie bestaat nu uit Margreeth van Seters, Lia Lens van Rijn en Wim van den Berg. In de volgende nieuwsbrieven hopen zij meer informatie te kunnen geven. We wensen hen veel inspiratie toe!

Collectedoelen in mei

Tijdens de vieringen wordt een collecte gehouden voor de eigen kerk.

De collecte bij de uitgang is een diaconale collecte of een collecte voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

- Op 12 mei en 19 mei is de collecte bij de uitgang van de kerk een diaconale collecte voor Kledingbank Zeeland. Wij ondersteunen de Kledingbank, in het kader van één van de zeven werken van barmhartigheid: de naakten kleden. Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan de mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. Ook verstrekken zij speelgoedpakketten aan de kinderen die de Kledingbank bezoeken. Dit doen zij in samenwerking met de Stichting Speelgoedbank Zeeland. Voor meer informatie zie de [website](#) van de Kledingbank.
- Op 26 mei is de uitgangscollecte voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

Bij voorbaat dank voor uw gaven!

Agenda / Vieringen

Alle vieringen en activiteiten vinden plaats in de St. Augustinuskerk, Zuidsingel 70 te Middelburg.

Zondag 12 mei Zevende zondag van Pasen

10:30 uur Eucharistieviering,
voorganger rector Wim van den Berg

1e lezing: Handelingen 1, 15-26

Gradualepsalm: 69, 1-14

2e lezing: 1 Johannes 5, 9-15

Evangelie: Johannes 17, 14-26

Tweede collecte Kledingbank Zeeland

Maandag 13 mei Gedachtenis van de H. Servatius, bisschop van Maastricht

10:30 uur Open Kerk

12:00 uur Middaggebed en Lunch

Zondag 19 mei Pinksteren – De uitstorting van de heilige Geest

10:30 uur Dienst van Schrift en Gebed,
voorganger lector David Ross

1e lezing: Genesis 11, 1-9

Gradualepsalm: 104, 25-35

2e lezing: Handelingen 2, 1-11

Evangelie: Johannes 14, 8-17

Tweede collecte Kledingbank Zeeland

Zondag 26 Eerste zondag na Pinksteren – Feestdag van de allerheiligste Drieëenheid

10:30 uur Eucharistieviering,
voorganger rector Wim van den Berg

1^e lezing: Exodus 3, 1-6

Gradualepsalm: 93

2^e lezing: Romeinen 8, 12-17

Evangelie: Johannes 3, 1-16

2^e collecte Onderhoud Kerk

12:30 uur Vrijwilligersbijeenkomst

Maandag 27 mei

10:30 uur Open Kerk

12:00 uur Middaggebed en Lunch

Landelijke kerk

Provinciale synode

Jaarlijks komt de landelijke geestelijkheid op de donderdag voor Pinksteren bijeen in de Bergkerk te Amersfoort voor de Provinciale Synode. Onder voorzitterschap van de bisschop wordt deze dag vergaderd over alles wat de geestelijkheid in de landelijke kerk ter harte gaat. We bidden en vertrouwen op de komst van de heilige Geest, zo vlak voor Pinksteren.

Seminar Pastoraat in de OKK

Denk je wel eens na over werken in de kerk of voel je je ertoe geroepen? Als je dit wilt verkennen, is er binnenkort een bijzondere mogelijkheid! Op 27 mei vanaf 19.30 uur bieden de Oud-Katholieke Kerk en het Oud-Katholiek Seminarie een online seminar aan voor wie een roeping tot het ambt in onze kerk wil verkennen. Meer info: [zie de website van het Seminarie](#).

Digitale landelijke nieuwsbrief

De landelijke kerk stuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief rond. Zo kan men op de hoogte blijven van het nieuws vanuit de landelijke kerk. Aanmelden via: [nieuwsbrief Landelijke Kerk](#)



Kerk in de stad

Paaskaars

In de viering van zondag 14 april is een kleine paaskaars, die ontstoken is in de Nieuwe Kerk van Middelburg, en elke zondag naar een andere plaatselijke kerk wordt gebracht, door een vertegenwoordiging van het Leger des Heils Middelburg bij ons gebracht. In Christus zijn wij als plaatselijke kerken verbonden en als teken van eenheid mocht de kaars in ons midden branden. De zondag erna is deze kaars, namens onze gemeenschap, door Piet Almekinders naar Kleverskerke gebracht.



Vesper voorafgaand aan Dodenherdenking

De Raad van Kerken Middelburg een vesper in de Koorkerk. De dienst begint om 19.00 uur. [Meer informatie](#).

Time 4 God

Zondag 12 mei om 19.30 uur zal een Engelstalige Time4God worden in de Gasthuiskerk (Lange Delft 94, Middelburg) gehouden worden. Voorganger is Pastor Stephen Murray. [Meer informatie](#).

Presentatie Lexicon Bijbels Hebreeuws in Middelburg

Middelburger Johan Murre presenteert het Lexicon Bijbels Hebreeuws op 31 mei. Zie voor meer informatie het [persbericht](#) en de [flyer met het programma](#).

Contact

Oud Katholiek Zeeland

Rector Wim van den Berg

tel.: 06 250 168 39

e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl

Secretaris Oud-Katholiek Zeeland

Myriam van der Linden-Bullens

0032468328663

secretaris@zeeland.okkn.nl

Web

Bekijk onze [website](#)

[Volg ons op Facebook](#)

Vieringen

Elke tweede en vierde zondag van de maand een eucharistieviering en op een vijfde zondag een Dienst van Schrift en Gebed. De vieringen beginnen steeds om 10.30 uur.

Locatie

Ing kerk: Zuidsingel 70, Middelburg

Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg

Bankrekeningnummer

NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen

Veilige Kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/> OKKN

vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62

Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84. Meer informatie op de [website van de Landelijke kerk](#).